



VAN LEZEN WORD JE STERK!

Een workshop voor volwassenen rond voorlezen voor ouders, grootouders, onthaalouders, ...

Voor het eerst gaan zwemmen? Naar het ziekenhuis? Een broertje erbij? Een baaldagje gehad... Vragen over het gebruik van beeldspraak in boeken, hoe maak je dat begrijpbaar voor kinderen? Lees je moeilijke woorden of 'vertaal' je ze voor de kinderen? Boeken die je zelf niet mooi vindt ga je spontaan niet voorlezen? Vertellen waar je mee zit? Ouders en grootouders willen maar al te graag weten wat er in de hoofden van hun kinderen omgaat. Boeken kunnen helpen om tot een boeiend gesprek te komen. Boeken reiken woorden aan waarmee kinderen uitdrukking kunnen geven aan hun gevoelens. Met deze workshop zetten we hen hierbij op weg.

De lezing is interactief opgebouwd. Er wordt veel ruimte gecreëerd voor reacties en vragen van de deelnemers.

Waar kan je beter deze boeiende workshop geven dan in de bibliotheek waar je omringd wordt door boeken?

Praktische info:

Duur workshop: 1,5 à 2 uur

Doelgroep: ouders, grootouders, onthaalouders, ... met kinderen tussen 0 en 9 jaar

Wanneer : **donderdag 21 november 2013 om 19.00u.**

Waar : Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68

De organisatie van deze workshop verloopt in samenwerking met de Gezinsbond.

Graag inschrijven : 089/564074 of maaseik@bibliotheek.be

